

De Zeven Kosmische Levensgraden

Dit schematisch overzicht is samengesteld op basis van de boeken van Jozef Rulof, maar het is slechts een compromis tussen de feitelijke werkelijkheid en de grote beperkingen van een vlak beeld zonder tijdsverloop. Met behulp van computeranimatie technieken zullen we het ontstaan en de evolutie van deze werelden veel genuanceerder en waarachtiger in beeld kunnen brengen. Ook het ontstaan en de groei van het menselijk leven zal ruimschoots aan bod komen.



Zomerland
De astrale mens van de vierde sfeer heeft zich losgemaakt van het aardse voelen en denken. Na de zevende sfeer betreedt hij een nieuw stoffelijk universum.

4e Kosmische Graad
De mens heeft het universum van de eerste drie kosmische graden verlaten om in een ijler universum een hoger bewustzijn te betreden.

Het Hiernamaals
De mens van de aarde treedt één van de zeven donkere of één van de eerste drie lichtsfere binnen in overeenstemming met zijn liefde voor alles wat leeft.

Op elke planeet beleven we een kringloop van vele levens om te groeien in lichaam en bewustzijn.



Om het overzicht te bewaren zijn er geen zonnen opgenomen in dit schema. Elke voorgestelde planeet maakt echter in werkelijkheid deel uit van een zonnestelsel.

5e Kosmische Graad
De planeten van de 5e, 6e en 7e kosmische graad zijn vele malen groter dan de aarde. Op weg naar zijn eindbestemming evolueert de mens die de aarde reeds ver achter zich heeft gelaten, steeds verder in leeftijd, liefde en bewustzijn.

Na de vele levens om de kringloop der aarde te voltooien, reist de mens naar het hiernamaals.